

De Profeet Mohammed

(vrede zij met hem)

Moslims geloven dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste Profeet is in een lange keten van Profeten die gezonden zijn naar de mensen om hen op te roepen om enkel God te aanbidden en te gehoorzamen. Sommige van deze Profeten zijn Adam, Noach, Jozef, Jacob, Abraham, David, Jezus and Mozes (vrede zij met hen allen).

Moslims aanbidden niet Mohammed (vrede zij met hem) en vragen geen goddelijke leiding aan hem. Hij waarschuwde:

“Overschrijd niet de grenzen als je mij prijst, zoals de Christenen doen wanneer ze Jezus, de zoon van Maria, prijzen. Ik ben slechts de dienaar van God; dus noem mij de Dienaar van Allah of Zijn Boodschapper.”

Net zoals Moslims geloven dat Mozes (vrede zij met hem) gezonden was met de Thora (de originele en ongewijzigde openbaring gezonden aan Mozes) en Jezus (vrede zij met hem) met het Evangelie (de originele, ongewijzigde openbaring – niet de versies van heden), geloven Moslims dat Mohammed (vrede zij met hem) gezonden was met de Koran om te laten zien hoe de leer zou moeten worden toegepast. Een aantal van de uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) zijn:

“Allah zal geen genade schenken aan degene die anderen geen genade schenkt.”

“De sterke is niet degene die een ander overwint met zijn kracht, maar de sterke is degene die zich beheerst terwijl hij kwaad is.”

“De besten onder jullie zijn zij die het beste karakter hebben.”

“Wees bescheiden en doe geen kwaad en beschouw jezelf niet superieur over anderen.”

Kijk naar degene die minder heeft dan jij; en kijk niet naar degene die meer heeft dan jij. Op die manier zul je beter in staat zijn om de gunsten te waarderen die God je heeft verleend.”

“Beschouw zelfs de kleinste goede daad niet als onbelangrijk; zelfs al is het een broeder ontmoeten met een blij gezicht.”

Over aanbidding

We hebben vastgesteld dat de Islam leert dat alléén God aanbidding verdient. Wat is ‘aanbidding’?

Moslimgeleerden hebben ‘aanbidding’ gedefinieerd als “een allesomvattende term voor de interne en externe uitspraken en daden van een persoon die Allah welgevallig zijn.” Met andere woorden: aanbidding in de Islam is dus niet beperkt tot rituelen zoals bidden, vasten, liefdadigheid en op pelgrimstocht gaan: het omvat véél meer.

Iemand kan iedere dag activiteiten omzetten in daden van aanbidding door zijn of haar intentie te zuiveren en door oprecht Allahs welbehagen te zoeken door middel van deze daden.

De Boodschapper van Allah (moge vrede en zegeningen van Allah tot hem komen) zei:

Zelfs ‘de kost verdienen’ kan omwille van God worden gedaan als het om de juiste redenen gebeurt (b.v. werken om het gezin te onderhouden). Maar als iemand werkt om te pronken of om roem te krijgen dan kan dit niet beschouwd worden als aanbidding.

Het bovenstaande kan vreemd overkomen voor hen die religie enkel zien als een persoonlijke relatie tussen het individu en God; alsof dergelijke daden geen impact zouden hebben omdat ze niet specifiek gelinkt zijn aan religieuze rituelen. Voor Moslims echter is de Islam niet slechts een geloof, maar een complete manier van leven.

- 1-Een vertaling van de Koran in de Nederlandse taal of in een andere taal, is noch de Koran of een versie van de (authentieke) Koran; het is slechts een vertaling van de interpretatie van de betekenis van de Koran.
- 2- De Koran bestaat enkel in de Arabische taal; de taal waarin het is geopenbaard.
- 3- Alleen de Koran is onveranderd en behouden gebleven, terwijl de andere originele openbaringen verbasterd of verdwenen zijn.

“Allah heeft hen die geloven en goede daden verrichten beloofd dat er voor hen vergeving en een geweldige beloning is.”

Koran 5:9

“Een persoon groeten is liefdadigheid. Rechvaardig handelen is liefdadigheid. Een man helpen met zijn paard is liefdadigheid. Een vriendelijk woord is liefdadigheid. Iedere stap die gezet wordt op weg naar het verrichten van hetgebed is liefdadigheid. Het verwijderen van een obstakel op de weg is liefdadigheid.”

Voor meer materiaal over Islam

Veel videos over Islam online: <http://www.islamhouse.com/pg/156524/videos/1>

Gratis Islamitische online boeken: www.islamic-invitation.com

Gratis boeken over Islam: Mohamed.taha@islamic-message.net

Live chat en meer: <http://www.chatislamonline.org/>

Islam

Een korte introductie



مقدمة موجزة عن الإسلام - باللغة الهولندية

Conveying Islamic Message Society
P.o.Box 834 - Alex - Egypt
E-Mail: info_fr@islamic-message.net
E-mail: cims_eg@yahoo.com
Site: www.islamic-message.net
Not for sale
بصريح ولا يباع

بتصريح مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

Islam

Geloof en Aanbidding van de Ene Ware God is de hoeksteen van het geloof van een Moslim.

Vele andere religies claimen ook het geloof in Eén God. Echter, zij kennen Hem partners toe. Hier volgen wat voorbeelden: Het aanbidden of vragen van vergeving aan God via Zijn schepping. Het toedichten van sommige eigenschappen van God aan andere objecten of wezens. Het benoemen van rivalen van God door iets te verheffen tot iets dat Hem zou kunnen tegenwerken.

De hierboven genoemde overtuigingen of daden druisen allen in tegen de grondbeginselen van de Islam.

Allah is de eigennaam van de Ene Ware God.

De naam "Allah" is de combinatie van twee Arabische woorden: "Al" en "ilah." "Al" betekent "De," en "ilah" betekent "God." Deze twee woorden worden samengevoegd en verwijzen naar 'De God,' wat betekent: 'De Enige God,' of 'De Enige Ware God.'

Niets anders kan 'Allah' worden genoemd. De term heeft geen meervoud of geslacht. Dit laat de uniciteit zien in vergelijking met het woord "god" waar een meervoud van bestaat (goden) of een vrouwelijke vorm (godin).

Moslams geloven dat Allah De Enige is:

- Allah is de Enige en heeft helemaal geen partners.
- Allah heeft geen gelijken of deelgenoten.
- Het karakteriseren van Allah in enige menselijke vorm wordt door de Islam afgewezen.
- Niets van Zijn schepping vertoont een gelijkenis met Hem.
- Er is niets dat met Allah vergeleken kan worden.
- Geen enkel deel van Allah is in iemand aanwezig (hoewel Zijn kennis alles omvat).

De Prijzenswaardige:

- Geen enkel wezen of object is het waard aanbeden te worden, behalve Allah.
- Iedere daad van aanbidding of gebed gericht aan (of via) heiligen, profeten, andere mensen of de natuur wordt beschouwd als afgoderij.
- Allah hoort iedereen die Hem prijst.
- Een ieder heeft directe toegang tot Allah.
- Moslams hebben een directe verbinding met Allah zonder dat daar enige bemiddelaar voor nodig is (zoals afgodsbeelden, heiligen, engelen, priesters, planeten, Jezus (vrede zij met hem), dieren, graven of afbeeldingen).

De Meest Rechtvaardige:

- Allah beoordeelt iedereen op basis van zijn eigen daden en iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen daden.
- Mensen kunnen zich onderscheiden en enkel Allahs gunst verdienen door deugdzaamheid en vroomheid (niet door ras of rijkdom).

De Meest Verhevene:

- Allah staat boven Zijn schepping en is gescheiden van Zijn schepselen
- Allah is verheven boven iedere vergelijking.

De Meest Genadevolle:

- Allah is onvergelykbaar meer genadevol ten opzichte van Zijn schepping dan een moeder ten opzichte van haar baby.
- Niemand wordt "in zonde" geboren.
- Allah vergeeft alle zonden: natuurlijk zitten hier bepaalde voorwaarden aan vast. Hier volgen enkele:
 - 1) De zondaar moet spijt betonen
 - 2) De zondaar moet de (plaats van de) zonde verlaten
 - 3) De zondaar moet besluiten niet terug te gaan om weer te zondigen
 - 4) Als de zondaar heeft gestolen, moet hij de spullen terugbrengen en de eigenaar van deze spullen om vergeving vragen.

De Almachtige:

- Allah heeft geen rivalen.
- Het concept dat Allah op de 7e dag van de schepping 'heeft uitgerust' heeft geen grondslag in Islam.

Allah heeft controle over alles.

Gehoorzaamheid aan Allah doet Zijn Kracht niet vermeederen, en ongehoorzaamheid aan Allah doet Zijn Kracht op geen enkele manier verminderen.

Er valt zelfs geen blad van de boom zonder de toestemming van Allah.

Nadenken over de Grootheid van Allah maakt iemand bescheiden. Dit is wat Allah ons oproept om te doen; Hem te kennen door Zijn eigenschappen en namen, besef hebben van Zijn Almacht en Grootheid, Hem aanroepen en ons onderdanig opstellen naar Hem. Allahs prachtige namen en eigenschappen zijn onder meer:

- De Schepper en de Voorziener
- De Vergevingsgezinde en de Genadevolle
- De Erkentelijke
- De Alwetende en de Allesbewuste
- De Enige die antwoordt als iemand in nood Hem vraagt
- De Enige die vrij -en ver van enige onvolkomenheid is
- De Onvergelykbaar Grote

over de Koran

Moslams geloven dat de Koran het letterlijke woord van God is Samen met de authentieke uitspraken van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem), is het de belangrijkste bron van Islamitische kennis Hierna volgen een aantal verzen die bevestigen wat besproken is

'Hij is Allah, Degene naast Wie er geen god is dan Hij.'
Koran 59:22

'ken daarom geen deelgenoten toe aan Allah terwijl jullie weten' (dat niemand gelijk is aan Hem).
Koran 2:22

'En aanbidt Allah en ken Hem in niets een deelgenoot toe.'
Koran 4:36

'Niets is aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende.'
Koran 42:11

'Zeg: 'Aanbidden jullie naast Allah iets dat jullie niet tot voordeel kan zijn en jullie geen kwaad kan doen?'
Koran 5:76

'Jullie Heer zei: "Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren."
Koran 40:60